



ANTIFABASE

σκέψεις ενάντια στη σχολική μηχανή από αντιφασιστική σκοπιά-τεύχος 2-δεκέμβρης/γενάρης 2011



ANTIFA ★ BASE

για ηλεκτρονική επικοινωνία

autonome.antifa@yahoo.com

Mια ανάσα ήταν και πάει! Το πρώτο τεύχος του base μοιράστηκε σε κάποιες δεκάδες λύκεια της Αθήνας, ταξίδεψε σε φίλους έξω απ' αυτήν, διαβάστηκε με νυσταγμένο βλέμμα, βρήκε χώρο πάνω στα θρανία, κάτω απ' τα θρανία, στα πίσω θρανία, στα θρανία γενικώς...

Aν έχει κάποια σημασία, το μοίρασμά του ήταν μια ακομαστική υπόθεση. Πρωινό ξύπνημα, γρήγορο ντύσιμο, έντυπα στην τσάντα και ντου. 150 φυλλάδια στο ένα λύκειο, 50 στο άλλο που είχε κατάληψη όλο και κάτι έγινε. Άλλα είχε την πλάκα του, (είχε και τη φάπα του!). Και σε τελική ανάλυση είχε και τη σημασία του. Οι μαθήτριες που μπήκαν στον κόπο να μας πουν δυο καλά λόγια (ξέρουν αυτές...)· οι κάγκουρες που έβριζαν τους φασίστες στη γλώσσα που καταλαβαίνουν· οι ανώνυμοι (μέχρι στιγμής...) φίλοι που κάθησαν και μας έγραψαν τις φρίκες τους· τα φασιστάκια που κάναν τους κινέζους· οι τσάμπα μάγκες που κρύβονταν πίσω απ'

την καθηγήτριά τους· τα χαρούμενα βλέμματα, οι στραβωμένες μούρες - όλα κομμάτια μιας κοινωνίας που προχωράει με τη βία, με το φόβο, με το στανιό...

Σκεφτόμασταν ότι θα ταν καλό να πυκνώσουμε τα μοιράσματά μας· να γνωρίσουμε κι άλλο τους δικούς μας, να τσιτώσουμε κι άλλο τους εχθρούς μας. Να γίνουμε αιτία καβγάδων σε σχολικές αίθουσες και σε πλατείες, να μιλήσουμε με τους αλβανούς πιτσιρικάδες, να βριστούμε με τους ρατσιστές πιτσιρικάδες, να φτύσουμε την πλήξη, να αναγκάσουμε τον καθένα να πάρει θέση. Υπέρ της Βαρβαρότητας ή εναντίον της...

Eντωμεταξύ δε γίνονται όλα αυτά μ' ένα έντυπο. Κι απ' την ανάποδη· το antifa base δεν είναι το μόνο που κάνουμε. Άρα; Άρα, αν κάποιος και κάποια θέλει να μας γωρίσει, να μας δει και να τον δούμε, δεν έχει παρά να στείλει ένα μένολ - μπορεί επίσης να μας αφιερώσει δυο λεπτά πριν το μάθημα. Μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε... Τα ξαναλέμε.





TA KAPE
THS MNHM



“Ήταν 16 χρονών ρε γουρούνια”-οι πέτρες στο μπατσάδικο στα Πατήσια-”αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη”- η Αλεξάνδρας λαμπόγυαλο-τούμπα τα ασφαλίτικα στον Πειραιά-μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι-στην Πάτρα γαύροι βάζελοι και αεκτεζήδες μαζί στη διαδήλωση-σκυλιά φυλάτε τ’ αφεντικά σας-το καρμένο δέντρο στο Σύνταγμα-η αλλιώτικη Πατησίων-οι μπάτσοι ταμπουρωμένοι-οι μαθητές στο δρόμο-οι μετανάστες στο δρόμο-οι οπαδοί στο δρόμο-όλοι όσοι δεν είχαν φωνή μια φωνή-“δεν είμαστε εκατό δεν είμαστε διακόσιοι, είμαστε αυτοί που έχουν επιβιώσει”-οι φασίστες κάναν ντου στους δικούς μας στην Κομοτηνή-μερικές χιλιάδες τα σπάσαν στη Λάρισα-ο Δεκέμβρης του 08-ο Γενάρης του 91-οι “παλιοί”-οι “καινούριοι”-το μίσος στα μάτια-οι σφιγμένες γροθιές-ο φόβος που φεύγει-τα γόνια που κόβονται-ο Αλέξης-οι Αλέξηδες-να μην τον ξεχάσουμε-να μην μας ξεχάσουμε

Γυναικολόγοι: τα δεύτερα αφεντικά μας...

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ που αξίζει να προσέξουμε τα τελευταία χρόνια είναι το εξής: ότι όλο και περισσότερες περιοχές της κοινωνικής μας ζωής υπάγονται στον έλεγχο και την εξουσία των γιατρών. Γύρω λοιπόν από το σεξ, το φαγητό, την εφηβεία και τη γήρανση, τη σχέση με το σώμα μας και τη σχέση μας με άλλους, μια μεγάλη μερίδα ειδικών και επιστημόνων κάνει μελέτες, αξιολογεί και ιεραρχεί με όρους υγείας και ασθένειας, απόδοσης και ποιότητας, κοινωνικές συνήθειες και καταστάσεις. Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι **στόχος δεν είναι η "βελτίωση της υγείας" αλλά κυρίως δύο άλλα πράγματα: ο έλεγχος και η εκμετάλλευση.**

ΝΑ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ όπου συμβαίνει μια τέτοια εκμετάλλευση: τα γυναικεία σώματα. Η περίοδος των γυναικών, η εσωτερικότητα των γεννητικών τους οργάνων, η ικανότητα αναπαραγωγής θεωρήθηκαν προνομιακό πεδίο για την κατασκευή της ιδέας ότι το γυναικείο σώμα είναι "προβληματικό" και οφείλει άρα να τίθεται συνεχώς υπό ιατρική παρακολούθηση. Αρκεί να σκεφτούμε την πληθώρα των εμβολίων και των ορμονικών εξετάσεων στα οποία καλούνται να πειθαρχηθούν από πολύ νεαρή ηλικία οι γυναίκες. Τις τόσες και τόσες επισκέψεις σε γυναικολόγους για "προληπτικούς" λόγους, δίχως να υπάρχει κανένα πρόβλημα.

ΔΕΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕ φυσικά ότι η ιατρική δεν έχει τίποτα να προσφέρει στις γυναίκες σε επίπεδο θεραπείας. Άλλα ότι όλο αυτό το πλέγμα από εξετάσεις και ιατρικά τεστ στοχεύει αλλού, βαθύτερα: στην αποξένωση των γυναικών από τα σώματά τους, στην επιβολή φοβιών για το καθετί (το σεξ, την περίοδο κ.α.)· στην εγκαθίδρυση, τέλος, **μιας σχέσης εξάρτησης από τους γιατρούς, γεγονός που γεννάει κέρδος τόσο γι' αυτούς όσο και για τις φαρμακοβιομηχανίες.**

ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ όμως τα σώματα των γυναικών υποτιμώνται. Και μαζί τους και οι ίδιες οι γυναίκες. Η ιατρική σήμερα, μέσα και από τις νέες τεχνολογίες που έχει στη διάθεσή της, έχει βαθιά σχέση με αυτήν την υποτίμηση.

Πολλές γυναίκες από την ανατολική ευρώπη δεν έχουν καμιά άλλη δυνατότητα επιβράσσεις πέρα από το να υποβάλλουν τα σώματά τους στις υπηρεσίες της αναπαραγωγικής ιατρικής: δηλαδή να πουλάνε την οριά τους για κάτι ψίχουλα ευρώ σε γυναίκες που πρώτου κόσμου που θέλουν να αποκτήσουν παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση. Συχνά με το πιστόλι στο κρόταφο. Υπό την επίβλεψη γυναικολόγων και μαφιόζων. Γι' αυτό το σκοτεινό γάμο -της ιατρικής με τους πιο σκληρούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης- μιλάει και η παρακάτω αφίσα από τους **autonome antifa**.



Καλό το πλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, αλλά μεγά πέφτει πολύ συστάδι...

Επειδή διάφοροι θα πάτε **ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ** εκεί, σας το λέμε από τώρα για να έχετε το νου σας: στη Σαντορίνη υπάρχει αναγνωρισμένη-απ'-το-κράτος κοινότητα κανιβάλων!!! Μη φανταστείτε βέβαια τίποτα ανθρωπόμορφα ζόμπι που τρώνε μιαλά αχνιστά... κάθε άλλο. Μιλάμε για τον αφρό της ντόπιας κοινωνίας: αθλητικούς παράγοντες, παπάδες, διοικητικούς υπαλλήλους κάθε βαθμίδας αλλά και απλό καθημερινό κόσμο που αν είχε γεννηθεί κάποιες δεκαετίες πίσω θα στελέχωνε επάξια το ναζιστικό κόμμα. Πιο συγκεκριμένα:

Στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη και κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα στην περιοχή Εμπορείο, έλληνες νεολαίοι xτύπωσαν παιδί μικρότερης πλικίας απ' την Αλβανία. Λίγες μέρες αργότερα, συγγενείς του παιδιού ανταπάντησαν xτυπώντας τους ΙΔΙΟΥΣ νέους που είχαν δημιουργήσει αρχικά το πρόβλημα. Αν μπορούσε να αφήσει στην άκρη για μια στιγμή τον παράγοντα της εθνικότητας, η νοοτροπία του μέσου έλληνα θα έλεγε σε αυτό το σημείο πως "καλά τους κάνανε για να μάθουν να μη σπικώνουν xέρι". Το πρόβλημα ωστόσο είναι πως η φασιστική νοοτροπία του μέσου έλληνα, βλέπει "θύματα" μόνο ανάμεσα στους έλληνες και "εγκληματίες" οπουδήποτε αλλού. Πιο απλά: "να θαράμε μπορούμε... να μας θαράνε ποτέ!"

Σαν επιβεβαίωση της αντίληψης αυτής, 70 ελληναράδες μαζεύτηκαν αμέσως μετά το γεγονός στη πλατεία της περιοχής κάνοντας έλεγχο χαρτιών στους περαστικούς (!) και ξυλοκοπώντας αδιακρίτως όποιον Αλβανό περνούσε απ' το σημείο. Για τις επόμενες 15 μέρες οι μετανάστες έζησαν κάτω από καθεστώς τρομοκρατίας με του έλληνες νοικοκυράριους να απειλούν πως δε θα αφήσουν τα παιδιά των πρώτων να ξαναπάτησουν στο σχολείο και του ίδιους στις δουλειές τους, πάντα φυσικά με την ανοχή των μπάτσων. Ωστόσο, το πράγμα δε τέλειωσε εκεί. Στ' απόνερα του οχετού που ξέρασαν οι κάτοικοι του Εμπορείου, ομάδα ελληνόψυχων νοσταλγών του Χίτλερ στην περιοχή Καμάρι, ακύρωσε τη παρέλαση της 28ης απειλώντας με "επεισόδια" σε περίπτωση που δινόταν η σημαία στον Αλβανό μαθητή που προορίζόταν γι' αυτήν. Οι μπάτσοι που είχαν ειδοποιηθεί για τις απειλές αδιαφόρησαν επιδεικτικά, το ίδιο και οι ντόπιοι νοικοκυράριοι που αν και πατριώτες προτίμησαν να μη γίνει καθόλου η παρέλαση απ' το να έχει Αλβανό μπροστάρη...

Γ' αυτό σας λέμε: καλό το πλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη... αλλά μετά πέφτει πολύ σκοτάδι.



antifanatikoi

Prosoxi anagnosete! Opos tha paratiriseate, se afro to chat kanenai den vrizei kanenai, otoi ferontai stous sinomilites tous sxedon anthropina, otoi vriskontai entos thematos kai

sxedon otoi simfonoun. Opote afro to chat einai profanos psefitiko, alli mia ipouli prospatheia ton antifadon na perasoun tis anthellenikies tous aposeis, sas to leme na to kseretel!

παράξενοι

Remember_6_12: Ρε σεις, τώρα σε λίγο είναι η επέτειος της δολοφονίας του Αλέξη. Το μάθατε ότι πολλά σχολεία διοργανώνουν εκδρομές για να μην είμαστε εδώ;

forgetaboutit: Και τι δηλαδή, να μην πάμε εκδρομή; Αφού είναι τώρα ή ποτέ!

Remember_6_12: Ε βέβαια, μη θίξουμε την εκδρομή! Τεσπά, εγώ δεν θέλω να πω για την εκδρομή, όποιος θέλει κι έχει και λεφτά ας πάει. Και όσοι μένουν άλλωστε τι θυμούνται; Εγώ έχω τελειώσει το σχολείο δυο χρόνια και ξέρω: το μόνο που θυμόμαστε είναι που είχαμε πάει στο τμήμα στα Πατήσια και πετούσαμε νεράντζια.

To_nerantzi_einai_filos_sou: Και τι να θυμόμαστε δηλαδή; Τις ρίζες του τριωνύμου;

Remember_6_12: Όχι ρε παιδί μου... αλλά πάντα υπάρχουν παραπάνω πράγματα να θυμάσαι. Και τότε που σκότωσε ο μπάτσος τον Αλέξη, ήδη υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να θυμόμαστε κι εμείς δεν τα θυμόμασταν.

To_nerantzi_einai_filos_sou: Όπως;

Remember_6_12: Όπως ότι ο μπάτσος που πυροβόλησε τον Αλέξη δεν ξεπήδησε από το πουθενά. Όλοι οι μπάτσοι είχαν προπονηθεί καλά για χρόνια πάνω στους μετανάστες που έπεφταν στα χέρια τους και είχαν μάθει ότι η βία τους, ακόμη και αναίτια, δεν είχε συνέπειες. Ό-

ταν λοιπόν πήγε ο άλλος και πυροβόλησε έναν Έλληνα, μπορούσαμε, αν θέλαμε, να καταλάβουμε ότι υπάρχει μία σύνδεση ανάμεσα σε αυτά που παθαίνουμε “εμείς” και σε αυτά που παθαίνουν “οι άλλοι” τόσο καιρό. Ότι την ανοχή μας στη μια και την άλλη μαλακία τη δίνουμε λίγη λίγη, αλλά μετά μαζεύεται και γίνεται βουνό. Και πέφτει και μας πλακώνει.

forgetaboutit: Ωραία η ποίηση! Στη Σαντορίνη κάνα καλό μπαρ ξέρετε;

Tiranablues: Της κακιάς ώρας η ποίηση! Εγώ λέω ζήτω η πραγματικότητα! Και κοίτα να δεις την πραγματικότητα: οι Έλληνες χρόνια τώρα ανέχονταν να παίρνουν οι ξένοι μικρότερους μισθούς και να τους κυνηγάνε οι μπάτσοι. Έτσι! επειδή “δεν έχουν χαρτιά” οι ξένοι, σα να λέμε “επειδή έχουν αθηναϊκές πινακίδες”. Ε, τώρα που έρχεται ο κύριος κράτος και λέει στους Έλληνες “ώρα να παίρνετε και σεις μικρότερους μισθούς” θα μπορούσαν οι Έλληνες να σκεφτούν μήπως η αιτία για αυτή την ήττα είναι ακριβώς η αδιαφορία τους -για να μην πω η χαρά τους- όταν έβλεπαν μπροστά τους την καταδίωξη “των ξένων”.

Remember_6_12: Α μπράβο! Και το επόμενο βήμα, αν δεχτούμε πως ό,τι ανεχόμαστε για “τους άλλους” έπειτα από λίγο το τρώμε στη μάπα “εμείς”, είναι σε λίγο να μας πυροβολάνε κι εμάς οι μπάτσοι όπως τους ξένους!

forgetaboutit: Μάλιστα... από την ποίηση στην επιστημονική φαντασία!

Tiranablues: Μα όχι! Σου φαίνεται επιστημονική φαντασία, γιατί δεν θυμάσαι εκείνα που πρέπει να θυμάσαι! Θυμάσαι για παράδειγμα τι έγινε αμέσως μετά τις ταραχές του 2008 για τη δολοφονία του Αλέξη; Εγώ θυμάμαι: Μέσα σε λίγες μέρες από τότε που τέλειωσαν οι καταλήψεις, οι χειρότεροι απ' τους καθηγητές έριξαν σύνολο εκατό μέρες αποβολή σε διάφορους “ταραχοποιούς” μαθητές που τους την είχαν σπάσει τις προηγούμενες ημέρες. Και δεύτερον, ποιος άρχισε να κυκλοφορεί στα σχολεία για να μαζέψει ονόματα ταραξιών; Η αστυνομία αυτοπροσώπως! Η πλάκα είναι που βρέθηκαν και καθηγητές να δίνουν ονόματα. Ε, δε βάζουν και στολή να τελειώνουμε; Η τουλάχιστον κουκούλα...

Remember_6_12: Και κάπως έτσι φτάσαμε φέτος, μόλις τόλμησαν οι πρώτοι να κάνουν κατάληψη στο σχολείο τους, αμέσως να εμφανιστεί η αστυνομία και να ρωτάει γιονείς και καθηγητές “ποιοι πρωτοστατούν”. Ξέρετε, το ίδιο το υπουργείο παιδείας έστειλε εντολή στους διευθυντές να “πληροφορούν α-

μέσως την αστυνομία σε περίπτωση κατάληψης”. Και η αστυνομία πήρε εντολή “να ερευνά κάθε κατάληψη”. Αποτέλεσμα να καλούν οι μπάτσοι τους καθηγητές στο τμήμα για να ρουφιανέψουν “τους αρχηγούς της κατάληψης”! Κι άμα δεν το πιστεύετε, νάτο: <http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=213345>

forgetaboutit: Καλά ρε ψυχάκηδες, με τον Αλέξη και την επέτειο τι σχέση έχουν όλα αυτά;

Tiranablues: Έχουν και παραέχουν! Γιατί αυτά είναι ακριβώς που θέλουν να ξεχάσουμε. Το επεισόδιο με τη δολοφονία του Αλέξη ήταν μια χαρά για να καταλάβουμε όλοι την αστυνομία σαν μηχανισμό κρατικής οργανωμένης βίας. Και εγώ σου το λέω ότι τώρα που το κράτος έχει επιλέξει να διαλύσει ένα σωρό θεσμούς, όπως τα νοσοκομεία και το εκπαιδευτικό σύστημα, αυτή η λειτουργία -η οργανωμένη βία- θα είναι η πλευρά του κράτους που θα βλέπουμε όλο και περισσότερο. Με το ένα

νους. Γι' αυτό δεν θέλουν να θυμόμαστε την δολοφονία του Αλέξη. Γιατί δείχνει μέχρι που μπορούν να φτάσουν “κατά λάθος”. Άρα μας βοηθάει να καταλύουμε που μπορεί να φτάσουν επίτηδες.

Οπισθίαστε το κρίσις δεν είναι εκπληκτικό. Και οπισθίαστε τα δύο παιδιά μας από τα λόγια σλέρ που έκαναν την επισφέντη! Και τι σγου δημόσια μορφής από τα λόγια σλέρ που έκαναν την επισφέντη! αυτοκτόνησαν, και για... έκαναν στην αγάπη αλλά για να τους πετάξουν νερόστριψης; Και ο γάντι που έδειχνε στην αγάπη αυτούς σαν δύο παιδιά με την αρχηγούς της σχολής που πλέονταν ανήμα για συγκέντρωση;

Το κράτος και οι ανθρώποι τους συγκέντρωσαν άλλο...

Μετά πάνω μέσα στο Φλέρδα, μάλις με καταλόγου τελείων, οι

μαθητές στη θερινή σχολή Αδρίανος και της Θεοφάνειας, δύο επωκέφη των

τελείων αυτές τη περιόδου, έπειτα από μήνες στο σπίτι στοκες έγιναν βρέφη

Όπως φύγει με την θύμη της θάρρους, έπειτα από μήνες στο σπίτι στοκες έγιναν βρέφη

καλύτερα δρόμος είναι ο πορευόμενος σε συλλόγους τυμώρες, ο

πορευόμενος προσεκτικός, σκορπώνει την ζητούσα στο σπίτι υπόλευκα και

Είναι γι' αυτό, εκτός από όλα τα άλλα, που οι υπόλοιποι

μαθητές πρέπει να μεταποιήσουν σύντομα τοποδήμητοι

προβάλλουν οι καθηγητές, στόχος δεν είναι μόνο συνέργους που

τρέχει την αποβολή, είναι όλοι όσοι δεν έκαναν στην αγάπη

πετώνταν πέτρες.

18 μαθητές με τον αντιπροσωπευτικό (τρία άρρενοι, 12 θύρες ομπρέλες, τρεις τοποδήμητοι αλλογές σκαλοπανού προφύλακες, δύο επωκέφη των μαθητών στη θερινή σχολή Αδρίανος και της Θεοφάνειας) για να βάλουν σε όλες αυτές τη περιόδου την θύμη της θάρρους, να δημιουργήσουν σε όλες αυτές τη περιόδου την θύμη της θάρρους. Όπως φύγει με την θύμη της θάρρους, έπειτα από μήνες στο σπίτι στοκες έγιναν βρέφη καλύτερα δρόμος είναι ο πορευόμενος σε συλλόγους τυμώρες, ο πορευόμενος προσεκτικός, σκορπώνει την ζητούσα στο σπίτι υπόλευκα και Είναι γι' αυτό, εκτός από όλα τα άλλα, που οι υπόλοιποι μαθητές πρέπει να μεταποιήσουν σύντομα τοποδήμητοι προβάλλουν οι καθηγητές, στόχος δεν είναι μόνο συνέργους που τρέχει την αποβολή, είναι όλοι όσοι δεν έκαναν στην αγάπη πετώνταν πέτρες.

82 μέρες αποβολή
(κι αυτές είναι μόνο όσες έγραψαν οι εφημερίδες...)



SCHOOL'S OUT

χριστουγεννιάτικό ιστορικό Κουίζ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για Κουμπούρες

Οι
αντιφάδες
σας θυμίζουν την
δύναμη της
εικλοπίας του
Χριστού!



Ερώτηση: Ο μητροπολίτης Κερκύρας Μεθόδιος Κοντοστάνος σε στιγμές χαλάρωσης εντός του κάλαθου γερμανικής μοτοσυκλέτας, κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ποιο μήνυμα θέλει να μας μεταδώσει η φωτογραφία;

- α)** Ότι η Εκκλησία της Ελλάδος (ΕτΕ) ουδέποτε δίστασε να υιοθετήσει τις τεχνολογικές καινοτομίες κάθε εποχής, όπως τα μπλογκς, τα σκουλαρίκια και οι μοτοσικλέτες, πάντα σε μια προσπάθεια να φέρει τον Χριστόν κοντύτερα εις την νεολαίαν, εν προκειμένω την γερμανικήν νεολαίαν.
- β)** Ότι στην κατοχή δεν περνούσαν όλοι εντελώς χάλια.
- γ)** Ότι στην Κέρκυρα το αντιστασιακό κίνημα ήταν τόσο προχωρημένο που έβαζε τους Γερμανούς να πηγαίνουν τους παπάδες στις δουλειές τους.
- δ)** Ότι η εικόνα του Άγιου Βασίλη με το έλκηθρο και τους τάρανδους χρειάζεται ενδεχομένως εκσυγχρονισμό.

Απάντηση: Εεεε... Το θέμα “η ελληνική εκκλησία στην κατοχή” είναι κάπως... συσκοτισμένο, επειδή αμέσως μετά η εκκλησία κέρδισε τον εμφύλιο μαζί με τους φίλους της και από τότε λέει ό,τι της γουστέρνει. Ο φιλομαθής αντιφασίστας που επιθυμεί να μάθει περισσότερα, μπορεί να ξεκινήσει απευθύνοντας αθώες ερωτήσεις προς τον καθηγητή της ιστορίας. Για παράδειγμα τι απέγιναν οι Εβραίοι της Κέρκυρας το 1943 και τι έκανε ο κύριος Κοντοστάνος γι' αυτό, είναι μια καλή αρχή. Αν βέβαια ο καθηγητής της ιστορίας αντιμετωπίσει την φιλομάθειά σας εχθρικά, συνεχίστε μόνοι σας!

Οι καταλήψεις δεν είναι φθινοπωρινό έθιμο.

Είναι ένα εργαλείο μάχης, ένα απότομο μπλοκάρισμα της σχολικής μηχανής και της μονοτονίας της. Έτσι και μόνο έτσι, το κατειλημμένο σχολείο έχει ελπίδα να κοντράρει το εκπαιδευτικό σύστημα - έτσι και μόνο έτσι μπορεί να χτίσει έναν ικανό αντίπαλο του.

Σκεφτείτε το και σεις. Μία κλειδωμένη πόρτα δεν είναι στ' αλήθεια δύσκολη υπόθεση. Αγοράζεις ένα λουκέτο κι αυτό είναι όλο. Άλλα το λουκέτο κλειδώνει μόνο το χώρο - ο ρημαγμένος χρόνος μας παραμένει απελπιστικά ξεκλείδωτος. Και ξεσκίζεται απ' τον κάθε επιτήδειο.

Θα ήταν πράγματι σοκαριστικό, μαζί με την κατάληψη του σχολικού χώρου, να έκανε κανείς κατάληψη και του κλεμμένου μας χρόνου. Χαμός! Οι φροντιστηριάδες δε θα ξεραν που να ακριβοποιουλήσουν τις "γνώσεις τους". οι ιντερνετάδες δε θα βρισκαν μυαλά για να κάψουν με "τη διασκέδασή τους". οι γονείς δε θα χαν ακροατήριο να πρήξουν με τα κυρήγματά τους. Σκέτη κόλαση.

Η μέρα αυτή αργεί πολύ ακόμα, και είναι λογικό. Οι καταλήψεις έτσι όπως τις κάναμε (αλλά έτσι όπως βλέπουμε να γίνονται και σήμερα) ήταν το ίδιο βαρετές με τα μαθήματα. Δεν έφταγαν βέβαια οι καταλήψεις γι' αυτό, αλλά οι καταληψίες που δεν ξέραμε τι να κάνουμε, εκτός απ' το να σαπίζουμε. Κανείς μας δεν καταλάβαινε ότι είχαμε ξεμάθει να μιλάμε σε κοινή γλώσσα με το διπλανό μας, ότι είχαμε ξεμάθει να σκεφτόμαστε έξω απ' τους κανόνες του σχολικού χρόνου, ότι σε τελική ανάλυση ήμασταν παιδιά της κατανάλωσης. Δηλαδή ανίκανοι να οργανωθούμε με τρόπο που να έχει νόημα...

Να κάτι που θα χε αξία στο σήμερα: ένα κατειλημμένο σχολείο με αντεστραμμένες λειτουργίες. Ενάντια στη γνώση για το σύστημα, ενάντια στο νεκρό χρόνο, ενάντια στη διανοητική και συναισθηματική αποβλάκωση. Όνειρα σύγουρα... Άλλα απ' αυτά που μας αξίζουν!



ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

[ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;]

ΔΡΟΜΟΥ



ενικά, οι βραδινές έξοδοι για γράψιμο συνθημάτων είναι ίσως ο πιο ευχάριστος τρόπος προπαγάνδας. Όχι ότι δεν λατρεύω το στραβομουσικασμα κάποιου που πετάει την προκήρυξη που του μοιράζω ή τις αξιαγάπητες κράμπες στο σώμα μετά από μια αφισοκόλληση ωρών. Άλλα πώς να το κάνουμε, μια αδυναμία στα σπρέι την έχω.

Αφού γράψουμε συχνά καταλήγουμε για μπύρες σε καμιά πλατεία, συζητώντας για το πόσο πολύ συγκλονίσαμε τις γειτονιές για ένα ακόμα βράδυ! Στα αρνητικά πάνε το ψωφόκρυο που τρώμε και το τρίψιμο για να καθαρίσουν

Είναι και ορισμένες εξόδους που δεν τις ξεχνάς εύκολα, επειδή συμβαίνουν διάφορα σκηνικά. Ας πούμε εκείνο το βράδυ, είχαμε βγει στο Γαλάται μια εποχούμενη τετράδα και η μεγάλη (συγκριτικά με άλλες φορές) συχνότητα που συναντούσαμε μπλε φάρους, μας είχε κάνει ιδιαίτερα προσεκτικούς. Φτάνουμε στα λύκεια, και εκεί που γράφουμε πετάγεται ο σύντροφος: "Ρε μαλάκα, αυτοί οι ήχοι δεν μοιάζουν με ασύρματους μπάτσων"; Πίσω απ' το σχολείο, σε μια αλάνα, άραζαν τέσσερα χοιρινά απ' αυτά με τις μηχανές και εκείνη τη στιγμή επειδή μας είχαν πάρει μυρωδιά, ετοιμάζονταν για τα περαιτέρω. Η διαφυγή μας επετεύχθη κάνοντας σφήνες με 60 στον κεντρικό, γλυτώνοντας από μία μάλλον άβολη κατάσταση.



Άλλη φορά, προεκλογική περίοδος ήτανε και είχαμε υπ' όψιν διάφορα περίπτερα που η σκατόφατσα του γνωστού αρχηγού του ΛΑΟΣ στόλιζε τις οροφές τους. Θέλοντας να συμβάλουμε αποφασιστικά στη διακόσμηση, πήραμε σβάρνα τις περιοχές κουβαλώντας και κάτι μαύρες μπογιές. Τρέξιμο αυτή τη φορά δεν είχε, είχε όμως μερικούς ωραίους διαλόγους με διάφορα κοινωνικά μηνύματα. Η αφρικανή στα Πατήσια αναρωτιόταν γιατί το κάνουμε αυτό και στην εξήγηση: "καλλωπίζουμε τη μούρη του αρχηγού του κόμματος των ρατσιστών, από αυτούς που δεν γουστάρουν τους ξένους", απαντάει: "μα κανείς δεν γουστάρει τους ξένους". (αυτό περί απουσίας του ελληνικού ρατσισμού). Απ' την άλλη, ο περιπτεράς στη Φιλαδέλφεια, σε μια πράξη αλληλεγγύης στον απέναντι περιπτερά (που είχε κλειστό το περίπτερο), αρχίζει να παρεμβαίνει δυναμικά: "-Γιατί λερώνετε ρε κωλόπαιδα; -Άντε γαμήσου ρε... - Εσύ γαμιέσαι...". (αυτό δεν ξέρω τι κοινωνικό μήνυμα περιλαμβάνει, ίσως ότι οι περιπτεράδες είναι ρουφιάνοι).



Πάντως μια άλλη περιπτερού στα Πατήσια, την επομένη, έδειχνε πιο ανήσυχη από το συνάδελφο: "Δεν θέλω τίποτα μπλεξίματα, επειδή με πληρώσανε τα έβαλα".

Το να αλωνίζεις τα βράδια στα στενά των γειτονιών, εκτός από ευχάριστος τρόπος προπαγάνδας, έχει να σου μάθει και διάφορα, τα οποία αγνοείς απ' την ασφάλεια του σπιτιού σου. Οι μπάτσοι να σε προσπερνάνε κάθε τρεις και λίγο (θυμίζοντας ότι ο φασισμός δεν αφορά μόνο μερικούς ξυρισμένους νοσταλγούς του χτίλερ), να τσακώνεσαι με τους ιδιοκτήτες, οι μετανάστες να σε βλέπουν ως κάτι διαφορετικό από το πλήθος των ρατσιστών και τα μικρά φασιστάκια να ξενερώνουν που δεν τους αφήνουμε σύνθημα για σύνθημα απείραχτο (και αν τους πετύχουμε θα έχουν πιο σοβαρούς λόγους να ξενερώσουν...). Αυτή είναι η ομορφιά των δρόμων και δεν πρόκειται να τους αφήσουμε για κανένα λόγο. Γιατί στους δρόμους μας δε χωράνε καθάρματα...



Θέλουμε
Αλβανούς συμμαθητές
Αφγανούς συνάδελφους
Πακιστανούς γείτονες
και
κλωτσιές
στους φασίστες!

(ε, τέτοια πράγματα ψηφίζοντας δεν γίνονται!)



Αυτοκόμη πρόσωπα στην προσφατευόμενη δημοτική εκλογή από τη συνέλευση αυτονόμη antifa