

Νήριον

*νήριον σημαίνει πικροδάφνη

Τεύχος 26, Φλεβάρης 2011
χωρίς αντίτιμο
Εκδίδεται από
το ελευθεριακό στέκι
"Πικροδάφνη"

Αγ. Βασιλείου & Π.Π. Γερμανού 22
Μπραχάμι
Τ.Θ. 72086 Τ.Κ.16310
www.steki-pikrodafni.gr
steki_pikrodafni@yahoo.gr

Το στέκι είναι ανοιχτό
κάθε Πέμπτη και Σάββατο,
μετά τις 7.30 μ.μ.

* Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο
"νήριον" μπορεί να μην είναι πάντα
αποτέλεσμα συλλογικής συμφωνίας,
ωστόσο την ευθύνη δημοσίευσής τους
φέρει η συνέλευση του στεκιού

Μετά τη φούσκα της αγοράς και των δημοτικών εκλογών ώρα για άμεση δράση και άμεση δημοκρατία



Και τώρα τι θα γίνει; Οι νέες καλλικράτειες δημοτικές και περιφερειακές αρχές ανέλαβαν, με περισσότερες αρμοδιότητες από τις προκατόχους τους.

Στις τελευταίες σχετικές εκλογές, ένα τεράστιο ποσοστό (ακόμα και πάνω από 50%), τους γύρισε την πλάτη. Οι νέοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες εκλέχθηκαν ουσιαστικά με ένα ποσοστό του 20-30% στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό δεν τους δίνει καθόλου μεγάλη κοινωνική νομιμοποίηση για όσα θα συμβούν.

Πώς όμως να μην τους γυρίσεις την πλάτη; Ας μην ξεχνάμε πως τα «αυτοδιοικητικά» κομματικά επιτελεία έχουν ανεβάσει τους δήμους στην κορυφογραμμή της διαφθοράς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Η καταστρατήγηση όλου του νομικού πλαισίου ιδιαίτερα σε θέματα περιβάλλοντος στην επαρχία (και όχι μόνο), η πρόσληψη κόσμου με βάση την κομματική ταυτότητα και την εκλογική πελατεία, το μοίρασμα εργαλαβίων σε ημέτερα παράσιτα της μίζας είναι μερικά μόλις από τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της «τοπικής αυτοδιοίκησης»;

Θ' αλλάξει κάτι τώρα; Σίγουρα αλλά, απ' ό,τι φαίνεται από τη γενικότερη κατάσταση, προς το χειρότερο. Θα πει κανείς πως για άλλη μια φορά κινδυνολογούμε, όπως κάναμε τόσα χρόνια. Και θα απαντήσουμε πως αυτό που θέλουμε είναι να βλέπουμε την πραγματικότητα και να αντιμετωπίζουμε άμεσα αυτά που ετοιμάζουν για μας. Το ίδιο γίνεται κι εδώ. Ο Καλλικράτης οδηγεί ήδη σε αρκετές χιλιάδες απολύσεις δημοτικών υπαλλήλων από τις κοινωνικές υπηρεσίες (είναι αυτές που σε λίγο θα αποκαλούνται και από στα τηλεοπτικά κανάλια ως εξολοκλήρου ...ζημιογόνες).

Οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές, και ιδιαίτερα αυτές που είναι φιλοκυβερνητικές, θα κληθούν από την κυβέρνηση να παίξουν ένα ακόμα αντικοινωνικό και πολύ σοβαρό παιχνίδι: από τη μία πλευρά, θα πρέπει να δείχνουν ένα πρόσωπο πιο ανθρώπινο και κοντινό στον πολίτη και από την άλλη πλευρά θα αποτελούν τους τοπικούς θεσμούς διευθέτησης του ξεπουλήματος μέσω του fast track των δημόσιων εκτάσεων.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, για παράδειγμα η νέα δημοτική αρχή του Αγίου Δημητρίου έχει μπει ήδη σ' αυτό το παιχνίδι. Η παρουσία αρκετών κινήσεων αυτοοργάνωσης και μιας συνεχούς τοπικής ελευθεριακής δράσης την τελευταία δεκαετία στην περιοχή μας κατέστησε απαραίτητο για όλους τους εκλογικούς μηχανισμούς, με προεξάρχοντα εκείνον που νίκησε και στις εκλογές, να αποκτήσουν ένα προφίλ πιο «συμμετοχικό» και πιο «φιλικό» στις κινήσεις των κατοίκων (π.χ. στον Ασύρματο). Όλα αυτά βέβαια στα λόγια γιατί στις επίσημες θέσεις τα λουκούμια για τους εργολάβους δεν αποσύρονταν από την αγορά. Δίχως να έχουν πάρει το επίσημο χρίσμα από το κόμμα και την κυβέρνηση της επιβολής του μνημονίου, οι πασοκικές δημοτικές αρχές έρχονται να παίξουν τον ρόλο της προσέγγισης με τις τοπικές κοινωνίες. Αν το «σοσιαλιστικό» προφίλ έχει εξαφανιστεί από τα υψηλά κλιμάκια, στο «αυτοδιοικητικό» επίπεδο παραμένει ανοιχτό χαρτί. Τη στιγμή μάλιστα που οι συνδικαλιστικοί μηχανισμοί υποβαθμίζονται, τα «αυτοδιοικητικά» σχήματα έχουν επιφορτισμένο ρόλο για να προσεγγίσουν τους πολίτες και να αποτρέψουν τη γέννηση κι άλλων αυτοοργανωμένων και παραβατικών κοινοτήτων αντίστασης.

Όμως όλες αυτές οι δημοτικές αρχές, όπως και όλες οι παρατάξεις της δεξιάς/ακροδεξιάς που θεωρούν πως η «λύση στο πρόβλημα» είναι να κατεβάσουμε τα βρακιά μας στους μεγαλοεπενδυτές (γι' αυτό και ακούσαν μέσα στη βουλή σαν χάνοι τον Στρος-Καν και τον Όλι Ρεν), δεν πρόκειται να κοντράρουν την ουσία της φιλελεύθερης πολιτικής. Η καραμέλα της ανάπτυξης οδηγεί στο ξεπούλημα κι άλλων δημόσιων εκτάσεων σε ιδιώτες, λες και τις βρήκαν από τους παππούδες τους και τις πουλάνε όπως και όσο θέλουν. Το παλιά αεροδρόμιο στο Ελληνικό είναι η κορυφή ενός παγόβουνου ξεπουλήματος και αντικοινωνικής πολιτικής.

"Τρομοκρατία"

ή αλλιώς, είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλια

Κουραστήκαμε να ακούμε από το κράτος και από τα τσιράκια του, τους δημοσιογράφους, δηλώσεις για τους "τρομοκράτες", τις "τρομοκρατικές" ενέργειες, το μέτωπο της "τρομοκρατίας" που στρέφεται ενάντια σε ολόκληρη την κοινωνία, και την έκκληση προς την κοινωνία να καταδικάσει την "τρομοκρατία" και την βία από όπου και αν προέρχεται.

Η σύγκυση που προσπαθούν να μας επιβάλουν, δεν είναι τυχαία. Μας φέρνει στο μυαλό τις δηλώσεις της χούντας για τον "τρομοκράτη" Αλέκο Παναγούλη, καθώς επίσης και τις "τρομοκρατικές" βομβιστικές επιθέσεις εναντίων των Γερμανών κατά τη διάρκεια της κατοχής.

Τρομοκρατία όμως, απ' ότι διαβάζουμε στο λεξικό, σημαίνει: *τρόπος διακυβέρνησης του λαού, από μικρή μειοψηφία, που εφαρμόζει σκληρά μέτρα βίας. (Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, Γ' Έκδοση).*

Το κράτος λοιπόν, αυτή η μικρή μειοψηφία, που κυβερνά το λαό εφαρμόζοντας σκληρά μέτρα βίας. Που είναι η θεσμοθετημένη, και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο οργανωμένη και επιβαλλόμενη μορφή βίας πάνω στην κοινωνία. Αυτό το ίδιο το κράτος, προσπαθεί να θολώσει τα νερά και να απεκδυθεί τον όρο τρομοκράτης, που του ταιριάζει, φορτώνοντας τον σε όποιον αγωνίζεται χρησιμοποιώντας βίαια μέσα.

Προσπαθεί με αυτό τον τρόπο, εκτός από το να κάμψει το πείσμα των αγωνιζόμενων ανθρώπων, να στρέψει και το βλέμμα της κοινωνίας μακριά από την βία που εξακολουθητικά ασκεί πάνω της.

Μακριά από τη βία της πείνας, των φόρων, της ανεργίας, του ανταγωνισμού, των τραπεζών, των φυλακών, των παρακολούθησεων, των μπάτσων. Μακριά εν γένει, από τη βία της εξουσίας.

Προσπαθεί να μετατραπεί από επιτιθέμενο σε άκακο αμυνόμενο, και να δικαιολογηθεί, φτιάχνοντας νόμους και θεσμούς, στρατό, μπάτσους, δικαστήρια και φυλακές προκειμένου, απλώς, να "αμυνθεί".

Στο οπλοστάσιο αυτής της δήθεν άμυνας του κράτους, εκτός από τον περίφημο κουκουλονόμο, που μετατρέπει τα πλημμελήματα σε κακουργήματα εάν αυτά διαπράχθηκαν φορώντας κουκούλα, έχει προστεθεί και ο τρομονόμος. Νόμο τον οποίο εισήγαγε το 2001 το ΠΑΣΟΚ, και τροποποίησε το 2004 η ΝΔ.

Βάση αυτού του νόμου βλέπουμε να δημοσιοποιούνται φωτογραφίες και στοιχεία ανθρώπων, που υπάρχει υπόνοια για συμμετοχή τους σε οργανώσεις ένοπλης βίας, την στιγμή που αποκρύπτονται ενδελεχώς ονόματα και στοιχεία πολιτικών, δημοσιογράφων, βιομηχάνων, πλουσίων και καλλιτεχνών, που κατηγορούνται για εγκληματικές πράξεις.

Βάση αυτού του νόμου καλείται η κοινωνία να παίξει το ρόλο του ρουφιάνου και του καταδότη, ενάντια σε ανθρώπους που το κράτος διατηρεί υπόνοιες απέναντι τους.

Το 2010 το ΠΑΣΟΚ μες στο κατακαλόκαιρο (26 Αυγούστου), σε μια μόνο συνεδρίαση θερινού τμήματος της βουλής, ψήφισε τη δεύτερη κατά σειρά τροποποίηση του τρομονόμου, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του έτσι που να πιάνει ακόμα και τυχαία συλληφθέντες διαδηλωτές, σε μια διαδήλωση που υπήρξε σύγκρουση με την αστυνομία. Οι τροποποιήσεις στον τρομονόμο είναι οι εξής:

1. Ενώ έως τώρα τιμωρούταν «όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) και επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων», το «και» αντικαταστάθηκε με «που». Έτσι, εξαλείφεται το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου και αντικαθίσταται με το αντικειμενικό συλλογικό στοιχείο. Είναι αδιάφορο αν ο κατηγορούμενος ήθελε να διαπράξει ή διέπραξε κακουργήματα. Αρκεί που το ήθελε η οργάνωση. Το ελληνικό σύστημα δικαίου δεν περιλάμβανε μέχρι τώρα τον αντικειμενικό δόλο. Πλέον, στο όνομα της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας», εισάγεται και αυτός, κατ' αντιγραφή της ναζιστικής αρχής της συλλογικής ευθύνης.

2. Ως "τρομοκρατική" οργάνωση ορίζεται πλέον και αυτή που συγκροτείται για να διαπράξει πλημμελήματα (π.χ. παρακάλυψη συγκοινωνιών, διακεκριμένη φθορά κ.ά.). Έτσι, οι συλληφθέντες μιας μαχητικής πορείας, στους οποίους κατά κανόνα αποδίδονται τέτοια αδικήματα, μπορούν κάλλιστα να δικαστούν ως "τρομοκράτες". Απλώς, τους επιφυλάσσεται μικρότερη ποινή σε σχέση με όσους διαπράττουν κακουργήματα. Το ίδιο ισχύει και για όποιον κατηγορηθεί ότι «διευθύνει» τέτοια ομάδα. Δικάζεται κι αυτός σαν "αρχηγός", αλλά με μειωμένη ποινή (ο «διευθύνων» ομάδα που συστάθηκε για να διαπράξει κακουργήματα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 10 ετών).

Ανταπόκριση από τη γενική απεργία της 15ης Δεκέμβρη

Στα πλαίσια των απεργιακών κινητοποιήσεων της 15ης Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 10.00 πμ μαζική προσυγκέντρωση στο σταθμό του μετρό της Δάφνης, όπου μοιράζονταν κείμενα και κολλήθηκαν χαρτοπανό. Στη συνέχεια, με την άφιξη μας στο κέντρο, το μπλοκ της ανοιχτής λαϊκής συνέλευσης αγ.δημητρίου συγκροτούμενο πλάι σε αυτά της Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων Αγίας Παρασκευής, της Συνέλευσης Κατοίκων Βύρωνα - Καισαριανής - Παγκρατίου και της Συνέλευσης Αντίστασης και Αλληλεγγύης



Ανακοίνωση-κάλεσμα προς όσους δεν αγνοούν την ύπαρξή τους

Αυτό που μέχρι και πριν από λίγο καιρό αποτελούσε άποψη μίας μικρής μειοψηφίας σήμερα δικαιώνεται από τους περισσότερους ως πραγματικότητα, δυστυχώς όχι πανηγυρικά αλλά κάθε μέρα και πιο τραγικά. Ο κόσμος που διαμορφώνουν τα κράτη, οι τράπεζες και οι μεγαλοεπιχειρηματίες είναι ένας κόσμος που δε μας χωράει όλους και που αν δε θελήσει να μας εξοντώσει μέσα από έναν μεγάλο πόλεμο, σήμερα τουλάχιστον θέλει να μας στοιβάζει σαν φτηνό εργατικό δυναμικό σε πλήρως ελεγχόμενες μεγαλουπόλεις.

Νοιώθουμε πως δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από το να αντισταθούμε σήμερα, όχι απλά για να μην έρθει αύριο το χειρότερο, αλλά για να επιδιώξουμε να έρθει το καλύτερο.

Όσο κι αν φαντάζει αδιανόητο, αυτά τα «μεγάλα» πράγματα που επιβάλλονται στη ζωή μας, μέσα από τη μνημονιακή πολιτική του κράτους, των κυρίαρχων

Κυψέλης/Πατησίων συμμετείχε στην κεντρική απεργιακή πορεία που με την άφιξη της στο σύνταγμα κι έπειτα έλαβε έντονο συγκρουσιακό χαρακτήρα. Επίσης, αποχωρώντας από την πλ. Συντάγματος το μπλοκ μας συμμετείχε και στη πορεία που έφτασε μέχρι τα γραφεία της ΓΣΕΕ όπου κι ακολούθησαν και νέες συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής.

(αναδημοσίευση από το blog της Ανοιχτής Λαϊκής Συνέλευσης Αγ. Δημητρίου katadimadim.blogspot.com)

πολιτικών μηχανισμών αλλά και της ουσιαστικής συνεργίας των «επιφανών» συνδικαλιστικών φορέων, μπορούν να χάσουν το έδαφος κάτω απ' τα πόδια τους. Αρκεί σ' αυτό το έδαφος εμείς να δημιουργούμε μορφές και κοινότητες αγώνα, που να μην επιτρέπουν την αεροστεγή εδαφοκάλυψη της κοινωνικής ζωής από την κυριαρχία τους.

Καλούμε όλους όσους δεν αγνοούν ότι η πράξη μπορεί να επιφέρει άμεσα και απτά αποτελέσματα στην ανατροπή αυτής της τάξης πραγμάτων να διαμορφώσουν πυρήνες σε κάθε περιοχή μέσα από διαρκείς αμεσοδημοκρατικές συνελεύσεις και δράσεις, καθώς και ομάδες παρέμβασης και συνελεύσεις στους εργασιακούς χώρους.

(απόσπασμα από κείμενο-κάλεσμα της ανοιχτής λαϊκής συνέλευσης Αγίου Δημητρίου για την απεργία της 15ης Δεκέμβρη)

3. Ο κύκλος των μελών μιας οργάνωσης διευρύνεται και με τους συμπαθούντες, οι οποίοι παρέχουν «κάθε είδος περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηματοοικονομικά μέσα». Η ποινή και γι' αυτούς είναι κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια. Μπορούμε να φανταστούμε πόσο διευρύνεται ο κύκλος και πόση αυθαιρεσία χωράει εν προκειμένω, αν αναλογιστούμε ότι "τρομοκρατικές" έχουν χαρακτηριστεί όλες οι εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις (π.χ. οι οργανώσεις της Παλαιστινιακής Αντίστασης), υπέρ των οποίων αναπτύσσονται κινήσεις αλληλεγγύης. Συλλογή τροφίμων ή ρούχων για την Παλαιστίνη μπορεί να χαρακτηριστεί παροχή υλικής βοήθειας στην «τρομοκρατία»! Μάλιστα, ο νέος νόμος διευκρινίζει ρητά ότι αυτή η κατηγορία απευθύνεται «ανεξάρτητα από τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος από τα αναγραφόμενα στην παρ. Ι»!

4. Εισάγεται πλέον, δίπλα στη συμμετοχή σε «δομημένη οργάνωση», το αδίκημα της απειλής: «Όποιος απειλεί σοβαρά με την τέλεση του κατά την παρ. Ι εγκλήματος και έτσι προκαλεί τρόμο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών». Τα όρια της αυθαιρεσίας εκτείνονται πλέον στο άπειρο, καθώς ευθέως διώκεται το φρόνημα. Και αφού η εξουσία ονομάζει ανοικτά και με το νόμο πλέον έγκλημα και τρομοκρατία οποιαδήποτε μορφή αντίστασης εναντίων της, πρακτικά, η ανακοίνωση μιας διαδήλωσης ή μιας κατάληψης μπορεί να θεωρηθεί ότι προκαλεί τρόμο και άρα οι διοργανωτές είναι δυνατό να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη φυλακή.

5. Για να κατοχυρωθεί καλύτερα η διείρυνση του κύκλου των «υπόπτων», έρχεται η κατάργηση της διάταξης του νόμου του 2004, που έλεγε ότι «δεν συνιστά τρομοκρατική πράξη, η τέλεση ενός ή περισσότερων από τα εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων, αν εκδηλώνεται ως προσπάθεια εγκαθίδρυσης δημοκρατικού πολιτεύματος ή διαφύλαξης ή αποκατάστασης αυτού ή ως δράση υπέρ της ελευθερίας, ή αποσκοπεί στην άσκηση θεμελιώδους ατομικής, πολιτικής ή συνδικαλιστικής ελευθερίας ή άλλου δικαιώματος». Η διάταξη αυτή ενώ θεωρητικά απέτρεπε τη δίωξη του φρονήματος και της ανοιχτής πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης, ουσιαστικά όλα αυτά ετίθεντο στην κρίση του εκάστοτε δικαστηρίου. Σήμερα με αυτή την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου καταργούνται ακόμα και τα προσχήματα. Τυχαία γίνεται λόγος για χούντα;

6. Τέλος, για τη διευκόλυνση της ρουφιανιάς και των στημένων κατηγορητηρίων, καταργήθηκε η υποχρέωση του δικαστηρίου να αποκαλύπτει το όνομα του «άνωνμου» μάρτυρα, αν το ζητήσει κάποιος από τους διάδικους. Πλέον, το δικαστήριο θα αποφαινεται, «αιτιολογημένα», αν θα αποκαλύψει το όνομα ή όχι. Και βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά ποιες θα είναι οι αποφάσεις των διατεταγμένων δικαστηρίων, που ενεργούν δικήν έκτακτων στρατοδικείων.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η κύρωση της σύμβασης του Παλέρμo προδικάζει τη λήψη και άλλων κατασταλτικών μέτρων, όπως π.χ. η σκλήρυνση του καθεστώτος κράτησης των καταδικασθέντων για «τρομοκρατία».

(στοιχεία αντλημένα από την ιστοσελίδα <http://actionforliberty.wordpress.com/>)

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το κράτος και νομίμως πλέον, ξεκινά να μας φακελώνει όλους ανεξαιρέτως προκειμένου να φτιάξει για τον καθένα μας ένα προφίλ βάσει των επικοινωνιών του.

Πιο συγκεκριμένα το τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου δικαιοσύνης που ενσωματώνει την κοινοτική οδηγία 2006/24/EK για την διατήρηση δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προβλέπει υποχρεωτικό προληπτικό φακέλωμα των δεδομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για όλους μέσω σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (ακόμα και των αναπάντητων κλήσεων), καθώς και του Ιντερνετ (e-mails), για 12 μήνες. Η διάταξη προβλέπει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων να διατηρούν για 12 μήνες, εντός της ελληνικής επικράτειας, τα δεδομένα κίνησης ή θέσης (ημερομηνία, ώρα, διάρκεια, είδος επικοινωνίας) καθώς και δεδομένα αναγνώρισης του συνδρομητή ή του χρήστη, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Μαζί με αυτές τις διατάξεις προστίθενται και ρυθμιστικές διατάξεις για την βιντεοσκόπηση δημόσιων και κλειστών χώρων καθώς και τις δυνατότητες διάθεσης των αρχείων τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Έτσι επιβεβαιώνονται και τα ψέματα που έλεγαν όταν αρχικά εγκαταστάθηκαν το 2004 τέτοιες κάμερες ως πρόσκαιρο και αναγκαίο κακό για τους ολυμπιακούς αγώνες.

Όλη αυτή, η πραγματική τρομοκρατία, αντί να μας τρομάζει και να μας απομονώνει, μας εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Σπέρνουν ανέμους, θα θερίσουν θύελλες.

**ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΟΝΟΜΟΥ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ**

Δεν έχουμε άλλο τρόπο για να ακουστεί η φωνή μας, για να μάθετε το δίκιο μας. Τριακόσιοι (300) από εμάς ξεκινάμε Πανελλαδική Απεργία Πείνας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 25 του Γενάρη.

Είμαστε μετανάστες και μετανάστριες από όλη την Ελλάδα. Ήρθαμε εδώ διωγμένοι από τη φτώχεια, την ανεργία, τους πολέμους, τις δικτατορίες. Οι πολυεθνικές της Δύσης και οι πολιτικοί υπηρέτες τους στις πατρίδες μας, δεν μας άφησαν άλλη επιλογή από το να ρισκάρουμε τις ζωές μας 10 φορές για να έρθουμε μέχρι την πόρτα της Ευρώπης. Η Δύση που καταληστεύει τον τόπο μας, με το απείρως καλύτερο βιοτικό επίπεδο από εκεί, είναι για μας η μοναδική ελπίδα να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Ήρθαμε (με κανονική ή όχι είσοδο) στην Ελλάδα και δουλεύουμε για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Βρισκόμαστε στην αναξιοπρέπεια και στο σκοτάδι της παρανομίας για να ωφελούνται οι εργοδότες και οι υπηρεσίες του κράτους από την άγρια εκμετάλλευση της εργασίας μας. Ζούμε από τον ιδρώτα μας και με το όνειρο κάποια στιγμή να αποκτήσουμε ίσα δικαιώματα με τους άλλους συναδέλφους.

Το τελευταίο καιρό τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα για εμάς. Όσο κόβονται οι μισθοί και οι συντάξεις, όσο ακριβαίνουν τα πάντα, τόσο ο μετανάστης παρουσιάζεται ως φταίκτης, ως ο υπαίτιος για την εξαθλίωση και την άγρια εκμετάλλευση των ελλήνων εργαζομένων και μικροεπιχειρηματιών. Η προπαγάνδα φασιστικών και ρατσιστικών κομμάτων και οργανώσεων έχει πλέον γίνει η επίσημη γλώσσα του κράτους για το μεταναστευτικό. Η φρασσεολογία τους αναπαράγεται πλέον αυτούσια από τα ΜΜΕ όταν μιλάνε για εμάς. Οι «προτάσεις» τους πλέον εξαγγέλλονται ως κυβερνητικές πολιτικές. Τείχος στον Έβρο, πλωτά στρατόπεδα και ευρωστρατός στο Αιγαίο, πογκρόμ και τάγματα εφόδου στις πόλεις, μαζικές απελάσεις. Πάνε να πείσουν τους άλλους εργαζόμενους, πως συνιστούμε ξαφνικά απειλή για αυτούς, πως εμείς φταίμε για την πρωτοφανή επίθεση που δέχονται από τις ίδιες τους τις κυβερνήσεις.

Η απάντηση στο ψέμα και στη βαρβαρότητα πρέπει να δοθεί τώρα και θα την δώσουμε εμείς οι μετανάστες και μετανάστριες. Μπαίνουμε μπροστά με τη ζωή μας για να σταματήσουμε τώρα την αδικία σε βάρος μας. Ζητάμε την νομιμοποίηση όλων των μεταναστών/τριών, ζητάμε ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άλλους εργαζόμενους και εργαζόμενες. Ζητάμε από τους άλλους συναδέλφους μας εργαζομένους, από κάθε άνθρωπο που τώρα υποφέρει κι αυτός από την εκμετάλλευση του ιδρώτα του, να σταθεί δίπλα μας. Να στηρίξει τον αγώνα μας, για να μην αφήσει να επικρατήσει και στο δικό του τόπο το ψέμα και η αδικία, ο φασισμός και η απολυταρχία των πολιτικών και οικονομικών ελίτ. Αυτό δηλαδή που έχει επικρατήσει και στις δικές μας πατρίδες και μας ανάγκασε να ξενιτευτούμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, εμείς και τα παιδιά μας.

Δεν έχουμε άλλο τρόπο για να ακουστεί η φωνή μας, για να μάθετε το δίκιο μας. Τριακόσιοι (300) από εμάς ξεκινάμε Πανελλαδική Απεργία Πείνας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 25 του Γενάρη. Βάζουμε την ζωή μας σε κίνδυνο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι ζωή αυτή για ένα αξιοπρεπή άνθρωπο. Προτιμούμε να πεθάνουμε εδώ, παρά τα παιδιά μας να ζήσουν αυτά που περάσαμε εμείς.

Ιανουάριος 2011

Η Συνέλευση των μεταναστών απεργών πείνας

Συμβολική κατάληψη Αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε στις 28/1 στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, ο οποίος βρίσκεται στα σύνορα Μπραχάμι-Αλίμου. Αναρτήθηκαν πανό, πετάχτηκαν φέιγ βολάν, στάλθηκαν fax σε υπουργεία κλπ. Μοιράστηκε ακόμη το παρακάτω κείμενο (σελίδα 7) μαζί με το κείμενο-ανακοίνωση έναρξης της απεργίας πείνας της συνέλευσης των απεργών.

ΑΝΤΙ(ΜΑ)ΘΥΜΑ

έντυπη αντιεξουσιαστική παρέμβαση στα σχολεία των νοτίων προαστίων

Η αρχική διάθεση κάποιων από μας να επικοινωνήσουμε με τους μαθητές των γύρω περιοχών αγκαλιάστηκε και από άλλους και όλοι μαζί αρχίσαμε να βρισκόμαστε και να συζητάμε τις ιδέες μας, τα θέματα, τα σενάρια, τους διαλόγους, τα κείμενα, ισότιμα και ανάλογα με τις διαθέσεις και τα ενδιαφέροντα μας. Είδαμε για μια ακόμη φορά πως όταν λειτουργούμε με αυτό τον τρόπο τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα απ' ό,τι νομίζουμε. Βγάλαμε το πρώτο τεύχος σε 6.000 κομμάτια, το μοιράσαμε σε 20 περίπου σχολεία και το οικονομικό κόστος ήταν 100 ευρώ. Η πολύ καλή ανταπόκριση οδήγησε σύντομα στο 2ο τεύχος και έπεται συνέχεια.. Τελικά αυτό που είναι το δύσκολο και μη εξαγοράσιμο, είναι η απόφαση για ανιδιοτελή δράση. Άπαξ και υπάρχει όμως όλα είναι δυνατά.



Το ΑΝΤΙ(ΜΑ)ΘΥΜΑ προκύπτει από χρονικά άτακτες συνελύσεις στο Ελευθεριακό στέκι Πικροδάφνη.

e-mail: antimathima@espiv.net



ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΞΕΝΟΙ

Σήμερα Παρασκευή 28/01/11 προχωρήσαμε σε συμβολική κατάληψη στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ως ένδειξη αλληλεγγύης στο πλήρως πολιτικό αίτημα των εκατοντάδων μεταναστών απεργών πείνας, για τη νομιμοποίηση όλων των μεταναστών με πλήρη και ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Μια κίνηση αξιοπρέπειας και αγώνα ενάντια στην οικονομική εκμετάλλευση, την κοινωνική απομόνωση και την εξαθλίωση στην οποία εξωθούνται αυτοί οι άνθρωποι από τις διεθνείς επεμβάσεις λεηλασίας και «εκδημοκρατισμού» του ορυκτού πλούτου ή της γεωπολιτικής σημασίας των χωρών τους, την αδίστακτη γραφειοκρατία των χωρών υποδοχής, την βία των μαφιών εμπορίας ανθρώπων, τη «ζεστή φιλοξενία» από τους μπάτσους, τους μισθοφόρους συνοριοφύλακες (frontex) και τα κέντρα υποδοχής, μέχρι τους παραπλανημένους πατριώτες/νοσταλγούς του χίτλερ.. Η κίνηση μας αυτή φέρει έναν επιπλέον συμβολισμό λόγω της γειννίας του ΔΟΜ με έναν άλλο οργανισμό κομβικής σημασίας για τη διαχείρισή της αβεβαιότητας εργαζομένων – ανέργων(ΟΑΕΔ).

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ, διεθνώς ΙΟΜ) αποτελεί ένα διακυβερνητικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 1951 προκειμένου να ρυθμιστεί σε επίπεδο διεθνούς αγοράς το πρόβλημα της ανθρώπινης μετανάστευσης. Πρόκειται για έναν οργανισμό «καλής θελήσεως» που ασχολείται ακριβώς με τις «καλές» πρακτικές και την χρήση «νέων τεχνολογιών» για τη ρύθμιση της παράνομης μετανάστευσης. Να υποθέσουμε ότι οι νάρκες στον Έβρο και ο 12,5χμ λεφτά-για-πέταμα «Φράκτης» επίσης στον Έβρο, είναι δική του πρόταση? Επίσης, από αυτό το γραφείο ορίζεται πόσοι και μετά από πόσα χρόνια μπορούν να νομιμοποιηθούν, ποια είναι τα κριτήρια χορήγησης ασύλου και η «επαναπροώθηση» τους στις εμπόλεμες και λεηλατημένες περιοχές από όπου προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι κτλ.

Γνωρίζουμε εξάλλου πολύ καλά, πως η μεταναστευτική πολιτική μιας χώρας καθορίζεται από το αν οι μετανάστες αποτελούν ή όχι, χρήσιμο και απαραίτητο εργατικό δυναμικό για την χώρα. Πως το ζήτημα δεν αφορά παρά μόνο το ευέλικτο της εργατικής δύναμης των μεταναστών. Πως η κρατική γραφειοκρατία η ίδια καθορίζει τον αριθμό των μεταναστών με χαρτιά η χωρίς, μιας και οι παράνομοι μετανάστες είναι ιδιαίτερα επιθυμητοί καθώς δεν καλύπτονται από τους νόμους που προστατεύουν την εργατική δύναμη. Συνεπώς, η μετανάστευση εξυπηρετεί τα εκάστοτε αφεντικά, τα οποία επιβάλλοντας με ευκολία και ατιμωρησία τον φόβο, την επισφάλεια και την μαύρη εργασία κατασκευάζουν δεξαμενές αποθέματος εργατών που δεν έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν ούτε τα βασικά καθώς είναι υπό καθεστώς παρανομίας («άμα δε σ' αρέσει φύγε, θα πάω στο δουλέμπορο ο του κέντρου και θα βρω 5 με το μισθό σου»)

Γνωρίζουμε επίσης, πως στη σημερινή συνθήκη, με την ανεργία και την ανασφάλεια να κυριαρχούν από τη μια και τον τομέα της μαύρης εργασίας να έχει καλλιεργηθεί και να αποτελεί «κεκτημένο» των αφεντικών, ο ανταγωνισμός μεταξύ νόμιμων και παράνομων εργατών, οδήγησε στη συρρίκνωση των μισθών. Αλλά γνωρίζουμε ακόμα, πως η πτώση των μισθών δεν έχει να κάνει με τους μετανάστες καθαυτούς (που μας τρώνε τις δουλειές), δεν έχει να κάνει με την υποτιθέμενη κρίση του καπιταλιστικού τραπεζικού συστήματος, δεν έχει να κάνει με την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, Δ.Ν.Τ, Ε-Ε. Έχει να κάνει με την ΜΗ-ΥΠΑΡΞΗ εργατικού κινήματος και κοινών αγώνων.

Γνωρίζουμε τέλος, πως με αυτούς τους ανθρώπους μας ενώνει ο εξαναγκασμός της μισθωτής εργασίας. Μας ενώνει ο κοινός ταξικός μας εχθρός που όταν απεργούμε μιλά για παρακώλυση συγκοινωνιών και αντίστοιχα μπροστά σε μια απεργία πείνας εκατοντάδων κατατρεγμένων μιλά για το πανεπιστημιακό άσυλο. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής, ντόπιοι και ξένοι εκμεταλλεζόμενοι δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα του «διαίρει κ βασιλεύε» όπως ακριβώς θέλουν και βολεύει τους εκμεταλλευτές μας, αλλά όλοι μαζί να οργανώσουμε κοινούς αγώνες ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο.

Η εθνική ενότητα είναι μια παγίδα, οι προλετάριοι δεν έχουμε πατρίδα.

Ενάντια στην κρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα, τον ρατσισμό και την εκμετάλλευση να γκρεμίσουμε τα σύνορα, τους φράκτες και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για έναν κόσμο Αλληλεγγύης, Ισότητας και Ελευθερίας

Αλληλέγγυοι-ες από τις νότιες συνοικίες

Η αντίληψη των αυτοοργανωμένων, ακηδεμόνευτων και συγκρουσιακών αγώνων, είναι που κάνει την κρατική μηχανή να τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο ενός γενικευμένου ξεσηκωμού. Οι άνθρωποι που κουβαλάνε στο μυαλό τους και διαχέουν στην κοινωνία αυτές τις αντιλήψεις, μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο. Από αυτούς που συνειδητά ανταποδίδουν τη βία του συστήματος, μέχρι αυτούς που δεν αρνήθηκαν ποτέ τις συντροφικές τους σχέσεις.

Έτσι φτάνουμε στη σημερινή πραγματικότητα των 41 πολιτικών κρατουμένων. Η οικονομική στήριξη αυτών, αλλά και όλων όσων μέσα από τη συνθήκη του εγκλεισμού υψώνουν το ανάστημα τους και αντιστέκονται είναι ένα πρώτο βήμα βαρύνουσας σημασίας για την υλική και ηθική υποστήριξη τους.

Αναγνωρίζοντας αυτή τη σημασία και σε συντονισμό με άλλες συλλογικότητες και άτομα από τις νότιες συνοικίες, συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια από το ξεκίνημα της και θεωρούμε την διεύρυνση της ιδιαίτερα σημαντική.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχετικά με το ταμείο αλληλεγγύης φυλακισμένων αγωνιστών

- την έως τώρα λειτουργία – δράση του
- τις υποθέσεις πολιτικών κρατουμένων
- το συντονισμό στις νότιες συνοικίες και την περαιτέρω διεύρυνση του

Σάββατο 19/2, ώρα 18:00, στο Ελευθεριακό στέκι Πικροδάφνη

Ελευθεριακό στέκι Πικροδάφνη

Αγ. Βασιλείου & Π.Π. Γερμανού 22, Μπραχάμι ■ www.steki-pikrodafni.gr

Πέμπτη 17/2 ώρα 21:00

ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ σε σχέση με τις Φοιτητικές κινητοποιήσεις σε Αγγλία Ιταλία και Ιρλανδία στα τέλη 2010

παραγωγή ελευθεριακό στέκι στο πολυτεχνείο (Θεσσαλονίκη, 2011)

Σάββατο 12/3 ώρα 18:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

για τα νέα σχέδια της υπερνομαρχίας για τη ρεματιά της Πικροδάφνης